

There are no translations available.

Vechten heeft geen zin

Eens zie je het in

Leg je erbij neer

Ook dat is een eer

Je bent veel beter af

Als je de balans eens een kans gaf

Niet weer willen wat niet kan

En dan weer last ervan

Doe eens wat nog kan

En geniet er van

De kleintjes zijn het

waard

Als je energie

bewaard

**De vreugde is dan
groot
Als je je niet voelt
zo dood
Vaak is minder
beter
Voor de echte
weter**

Mijn gedicht

Geschrieben von: Administrator

Freitag, 27. März 2009 um 11:04 Uhr - Aktualisiert Freitag, 27. März 2009 um 11:09 Uhr

Hub