

**Vechten heeft geen zin
Eens zie je het in
Leg je erbij neer
Ook dat is een eer
Je bent veel beter af
Als je de balans eens een kans gaf
Niet weer willen wat niet kan
En dan weer last ervan
Doe eens wat nog kan
En geniet er van
De kleintjes zijn het
waard
Als je energie
bewaard
De vreugde is dan**

groot

Als je je niet voelt

zo dood

Vaak□ is minder

beter

Voor de echte

weter

Mijn gedicht

Geschreven door Administrator

vrijdag, 27 maart 2009 11:04 - Laatst aangepast vrijdag, 27 maart 2009 11:09

Hub