

Mens en noodlot

Geschrieben von: Administrator
Dienstag, 18. Mai 2010 um 08:16 Uhr -

There are no translations available.

Mens en noodlot.

Voordat ik op de aarde kwam

toonde men mij mijn levenspad,

gevuld met kommer en gram,

met lijden en met tranennat;

slachtoffer van mijn eigen streken,

met fouten en als resultaat

een plotse toorn om mijn gebreken,

met hoogmoed, schaamte, trots en haat.

Mens en noodlot

Geschrieben von: Administrator
Dienstag, 18. Mai 2010 um 08:16 Uhr -

Ik zag echter ook de vreugdedagen

vol licht en met al wat men droomt,

zonder verzoeken, zonder klagen,

waarin de bron van 't goede stroomt;

waar liefde hen die stoffelijk zijn

de vreugde van de vrijheid schenkt

en waar de mens verlost van pijn

als uitverkorenen van de geesten denkt...

Men toonde mij het kwaad en goed,

men toonde mij de fouten van mijn kant,

men toonde mij mijn wonden en bloed,

Mens en noodlot

Geschrieben von: Administrator
Dienstag, 18. Mai 2010 um 08:16 Uhr -

men toonde mij de engelen en hun helpende hand...

Toen ik dit komend leven zag

welde plotseling de vraag bij mij:

wilde ik dit leven dat voor mij lag,

want 't uur der waarheid was nabij...

Ik overzag nogmaals het kwade;

'Dit leven aanvaard ik bewust',

antwoordde ik toen vastberaden

en nam mijn noodlot in alle rust...

Mens en noodlot

Geschrieben von: Administrator
Dienstag, 18. Mai 2010 um 08:16 Uhr -

Zo was het toen ik op aarde kwam,

zo ook begon mijn levensgloren;

geen klacht over 't leven dat ik op mij nam,

want ja" zei ik voor ik werd geboren!

Auteur onbekend.