

There are no translations available.

Sterf niet met mij.

Als je mij nog iets wilt geven

Dan zou ik vragen

Sterf niet met mij

Omhels het leven

Je mag bedroefd zijn

Maar wanhoop niet

**Verdrink niet in té groot
verdriet**

**Als je mij nog iets wilt
schenken**

Dan zou ik willen

Blijf de toekomst

zien

**Blijf hoopvol
denken**

**Zodat je
uitgroeit**

En voluit leeft

**Het leven alle
kansen geeft.**

***Yvonne van
Emmerik
1997***

Uit: Als

***vlinders
spreken
konden.***